



Op pelgrimstocht naar Sint-Lenaart in Dudzele

In de 12de eeuw al wordt de Heilige Leonardus (beschermers van krankzinnigen en patroon van de kuipers) vereerd in Dudzele. Verschillende rituelen gaan hiermee gepaard, onder meer het uitgaan van een ommegang en het maken en verdelen van bedevaartvaantjes. Laat je meeslepen in de rituelen en offergaven uit Dudzele uit lang vervlogen tijden.



Titel: Op pelgrimstocht naar Sint-Lenaart in Dudzele

Soort activiteit: Tentoonstelling

Datum: Zondag 24 april 2016 doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur
rondleiding op reservatie om 10.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur

Waar: Heemkundig Museum 'De Groene Tente' en Kerk Dudzele, A.
Vynckestraat z/n en Westkapelse Steenweg 44 (Dudzele)

Organisatie: Heemkring Dudzele vzw i.s.m. Kerkfabriek Parochie Dudzele
Reservatierondleiding op reservatie: 4 x 25 personen

Toegankelijkheid: Gedeeltelijk toegankelijk

De Lijnbus 41/42, halte Dorp





