

Dudzele vroeger en nu



De gedenkkapel

Postkaart anno 1930

Als een eerbetoon aan de gesneuvelde Dudzele-
naars in de Eerste
Wereldoorlog werd door
de gemeenteraad op 30
juli 1919 beslist om een
gedenkkapel te bouwen.
De kapel werd ingewijd
op 6 juli 1920.



De gedenkkapel

Foto anno 1977

Achter de kapel, op het
kerkhof van Dudzele,
werd een stuk grond
voorbehouden voor de
graftekens van de
overleden oudstrijders
van de Eerste, en later
ook van de Tweede
Wereldoorlog.



De gedenkkapel

Foto anno 2009

Dudzele is de enige
gemeente in de hele
streek met een gedenk-
kapel. Overal werden wel
gedenktekens opgericht
voor de beide wereld-
oorlogen, maar alleen in
Dudzele staat een kapel.
Deze is dagelijks geopend
voor het publiek.