

Dudzele vroeger en nu



De kerk - interieur

Postkaart anno 1930

Uit deze postkaart en ook uit vroegere exemplaren blijkt duidelijk dat de bovenbouw van de pilaren prachtig beschilderd waren. Er waren ook heiligenbeelden aan de pilaren aangebracht.



De kerk - interieur

Foto anno 1970

Na WO 2 werd de kerk herschilderd doch de versieringen werden achterwege gelaten. Merk de preekstoel die later werd weggenomen maar onder druk van de bevolking gedeeltelijk werd teruggehangen aan de noordmuur. De mooie trap bleek echter verwenen...



De kerk - interieur

Foto anno 2009

De Dudzeelse kerk is buitengewoon prachtig. Naast de drie altaren zijn er ook de unieke brandglazen in de vensters, 17^{de} eeuwse schilderijen, de "zitsels" tegen de noord- en zuidmuur, de communiebank, de "kruisweg" en de biechtstoelen