

Dudzele vroeger en nu



Sint-Lenardsstraat

Postkaart anno 1912

Uit de vroegere Kerkstraat komt Door Plovie met zijn kruiwagen. De lantaarnpaal rechts werd in 1867 als één der vijf eerste geplaatst en is er gebleven tot 1926.



Sint-Lenardsstraat

Foto anno 1977

Café 'In de drie zwanen' dateert van al 400 jaar terug. De oude benaming was: 'De Zwane' en rond 1815 werd definitief de huidige naam ingevoerd door Anselm Bulcke.



Sint-Lenardsstraat

Foto anno 2009

De Kerkstraat werd herdoopt in de Sint-Lenardsstraat begin 1970. Het straatbeeld is 30 jaar na de foto uit 1977 zo goed als ongewijzigd gebleven.