

## Amaat Vyncke: volksfiguur, Zoeaaf en zoveel meer

(Sint-Lenardsstraat 47)



De onderpastorij van Dudzele. Het huis was oorspronkelijk (in de 19de eeuw) gebouwd met alleen een benedenverdieping. Pas later is er een eerste verdieping opgebouwd. Toen Vyncke er in 1876 zijn intrek nam, stond in de tuin een grote notelaar, die hij "de groene tente" noemde. De boom werd circa 100 jaar oud en werd eind de jaren '90 gekapt. Het heemkundig museum werd hiernaar vernoemd.

Hij wou echter meer: missionaris worden. De bisschop wilde hem nog tegenhouden: Amaat was een uitstekende onderpastoor. In 1881 echter vertrok hij uit Dudzele. Na zijn noviciaat in Algiers ging het richting Midden-Afrika, waar hij een grootse missiepost opzette. Het noodlot sloeg echter toe en na een korte ziekte (malaria) overleed hij te Kibanga op 17 oktober 1888.



De gedenksteen aan de woning is een blijvende herinnering aan Amaat "Ratte" Vyncke. Over Amaat zijn al boeken geschreven, dat hij voor Dudzele een zeer belangrijk figuur was, valt niet te betwisten.

Hier volgen enkele van zijn verwezenlijkingen op cultureel gebied:

### *Het Genootschap van Sint-Franciscus.*

Onderpastoor benoemd te Dudzele in oktober 1876, ging hij meteen aan het werk: hij stichtte "het Genootschap van Sint-Franciscus", ook "de Cistjes" genoemd. Het genootschap was bedoeld voor gehuwde mannen, die samenkwamen om zich te ontspannen.

*De Fanfarengilde der Xaverianen, heden Koninklijke Harmonie Poldergalm*

### *Boldersmaatschappij "de Noordsche Kerels"*

Als ontspanningsvereniging stichtte Amaat Vyncke in 1879 de "Gaaiboldersmaatschappij de Noordsche Kerels".. Hun vereniging was gevestigd in herberg "In 't Boldershof", café van 1870 tot 1956, heden Sint-Lenardsstraat 5. De maatschappij is blijven bestaan tot 1960.

### *De Breidelvrienden*

In die tijd was er in Dudzele ook een vereniging "de Breidelvrienden". Die was een onderdeel van de Breidelcommissie te Brugge, die als doel had het oprichten van een standbeeld van Jan Breidel en Pieter De Coninck op de Markt te Brugge, en daarvoor geld inzamelde.

Ook was Amaat de bezieler van de *Sint-Gregoriusschool*, heden De Lenaard

**"... Ik schetse hier alleenlijk zijn beeld, dit van die wondere natuur uit kokend metaal gegoten, maar met spertelend, spouterend, luimig, zot, bedriegend kruit, doorstoven !"**

(Hugo Verriest, oud-leraar van Amaat Vyncke, in "Twintig Vlaamse Koppen")

