

De oude Smisse te Dudzele (Westkapelse Steenweg 42)

In 1830 bouwde Augustinus Vermeulen uit Lissewege een smisse naast het vroegere O.L.Vrouwuis (*). Zijn zoon Leopold volgde in 1879 en zijn kleinzoon Richard in 1912. Richard Vermeulen werd in 1952 opgevolgd door zijn neef Henri Pauwaert. Henri oefende zijn beroep uit tot 1998 en mag de laatste smid van Dudzele genoemd worden.

De keuken van de woning (= Sint-Elooi) is versierd met wandtegeltjes. Op één van die tegels staat een treffende tekst in het Nederlands uit de periode omstreeks 1830:

*“Een paard te beslaan/ werd van vele gedaan/
dog, regt en terdeegen/ is 't al aan gelegen”*

Uit “Dudzele en Sint-Lenaart” – 1985 – Maurits Coornaert, p. 593

(* Onze-Lieve-Vrouwuis)

Dit huis van de O.L.Vrouwegilde van Dudzele bestond in 1421 als volgt: de genoemde kapelanie bezit twee woningen met een schuur en een boomgaard: die staan aan de oostzijde van het kerkhof en zijn aan alle zijden omringd door een stenen muur. Daar bevindt zich nu de Smisse D van Henri Pauwaert.

Uit “Dudzele en Sint-Lenaart” – 1985 – Maurits Coornaert, p. 566-567



Henri Pauwaert overleed op 25/01/1999; zijn echtgenote Julia DEKEMPE overleed 11 jaar later op 17/06/2010. Het gezin bleef kinderloos en na de dood van Julia erfde haar neef Karl Cools de oude smisse met woonhuis en aanhorigheden. Karl was van jongsaf geboeid door het smeden en leerde veel van de stiel van zijn peter Henri.



*Oude foto van de bewoners:
Margriet Vandendriessche,
Henri Pauwaert, Richard Vermeulen en Angèle Pauwaert*

