

Constant Ingels: Een droevige misdaad te Dudzele

(Sint-Lenardsstraat 48)



Geschiedenis: De bakkerij en de winkel van Constant Ingels, recht over het lijkhekken heette "In het Begin van de Wereld". Miel Roels zijn naaste gebuur had voor zijn herberg als tegenhanger de naam "Het Einde van de Wereld" gekozen. De grote kermis van 6 augustus 1905 bracht, zoals het al jaren de gewoonte was, een massa bedevaarders naar het Polderdorp. Van in de vroege morgen was er al heel wat volk op de been om deel te nemen aan de ommevang ter ere van Sint Lenaard. Deze ommevang duurde tot in de vroege avond. Maar op deze kermisdag kwam daar een brutaal einde aan. Omstreeks halfvijf zaten Constant Ingels en zijn vrouw buiten voor hun winkel. Ze bekeken met genoegen de kermisdrukke. De

fanfare van meester Pol Bogaert was net voorbijgetrokken en Constant en zijn vrouw gingen naar binnen om zich te goed te doen aan hun namiddagkoffie met koeken-boterhammen.

Plots kwam een man binnengestormd roepend dat er op iemand geschoten was in volle straat. Contant loopt naar buiten en ziet iemand op straat liggen tegen de kerkhofmuur. Hij loopt er naartoe om de gekwetste te helpen. Op dit ogenblik klinkt een tweede schot, dat Constant recht in het hart treft. Hij loopt nog enkele passen maar valt voor zijn deur neer. Zijn vrouw is radeloos en loopt om dokter de Brauwere. De arts is in geen tijd ter plaatse, maar kan enkel het overlijden vaststellen. De dader Emiel Roels, die in onmin leefde met zijn vrouw en wat te diep in het glas gekeken had, was naar boven gelopen en schoot door het venster in het gelaat van ene Marreyt uit Westkapelle om daarna het dodelijk schot te lossen op Camiel Ingels.



Veldwachter Domien van Loo en Pol Dauw, familie van Camiel, een vent van bijna 2 meter die gendarme was in Brussel en toevallig naar de kermis was gekomen, haastten zich naar de Dorpsstraat om de moordenaar aan te houden. Roels gaf zich zonder verzet over. Het werd een zeer trieste kermis, waarover nog lang zou nagepraat worden.

Constant Ingels was een graag geziene man. Hij was voorzitter van de veloclub. Bij zijn begrafenis op 9 augustus zat de kerk stampvol. Namens het bestuur van de veloclub werd een indrukwekkende rede uitgesproken. Nadien is van dit pijnlijk gebeuren door de Antwerpse dichter-zanger Th. Six nog een lied gemaakt waarmee ze de kermissen afdweilden. Voor Roels werden wel wat verzachtende omstandigheden in acht genomen, want hij heeft maar achttien maanden achter de tralies gezeten.

Toen hij vrij kwam ging burgemeester Notterdam, schoonbroer van Ingels, naar Roels en maande hem aan zo vlug mogelijk het land te verlaten. Roels trok daarop op 16 februari naar Amerika.



Linkse QR code:
Tekst van het liedje
DROEVIGE MISDAAD TE DUDZEELE

