

De Drie Zwanen: herberg, gemeentehuis, ...

Westkapelse Steenweg 1

Het huis komt voor in de legger van de renten toebehorende aan de O.-L.-Vrouwkapel te Dudzele uit het jaar 1536, zonder vermelding van de huisnaam: "Rente bezet op een huis met 45 roeden land te Dudzele in het Westdorp, met het zuideinde aan de Weststate en te noorden aan de Heerweg en de Watergang, en is het huis waar Pieter Knyf woont".

De oudste foto, die in 1890 door liefhebber-fotograaf Louis Monbaliu van "De Drie Zwanen" gemaakt werd, toont nog heel duidelijk het landelijk karakter van deze aloude herberg. De gevels zijn gekalkt en van een geteerde plint voorzien. Zoals het toen met heel wat drankhuizen het geval was, was er ook hier een portaal met twee deuren, die toegang gaven tot de winkel en de herberg.

Dat het een afspanning was, kan men zo zien aan de grote vaste voederbak die voor het huis was geplaatst



Dat de herberg ook dienst gedaan heeft als Gemeentehuis blijkt uit de raadszitting van 2 okt. 1895. Dat jaar waren er 5 aanvragen van herbergiers die hun lokaal voorstelden om er de raadszittingen te laten doorgaan. In de tweede stemronde behaalde Gregoor Devulder 5 stemmen, zodat de gemeenteraad voortaan zitting hield in "De Drie Zwanen".

Een tragische gebeurtenis

Circa 1835 was de herberg in handen van het echtpaar Dionicius Denys en Florentina Matthys. Met deze herbergier gebeurde op 22 april 1838 volgend dramatische feit: ik geef hier letterlijk de tekst van het verslag dat werd opgemaakt door de toenmalige schepenen van politie.

"Te 11.30 's nachts heeft Dionicius Denys herbergier van De Drie Zwanen zichzelf van het leven gebracht, het hoofd doorschoten met eene pistool, die wij in beslag hebben genomen". Dit rapport was getekend door Jacobus Monbaliu, schepenen van politie en door de secretaris Edward Jacqué. Op 9 oktober 1839, bijna anderhalf jaar later, kwam in het gemeentehuis een bericht binnen van de gerechtelijke instanties te Brugge, nopens de doodsoorzaak. Dit luidde als volgt: "la mort est attribuée à la boisson".



Besluit

Het huis en de herberg heette van minstens de eerste helft van 1500 tot op het laatst van 1700 "De Cop" of "De Gouden Cop". Een korte tijd was de naam "Sint Joseph".

